



## Wij zoeken vrijwilligers!

### Het Aanloophuis

Het Aanloophuis van de Kerken is een vertrouwde plek In Leeuwarden waar mensen in het weekend en op woensdag terecht kunnen voor een kop koffie of thee, wat te eten en een luisterend oor. Al 40 jaar bieden wij een warme plek voor mensen van de straat en mensen die om allerlei redenen behoefte hebben aan wat gezelschap. En plek waar we trachten handen en voeten te geven aan de opdracht die Jezus ons gaf, namelijk onze naasten lief te hebben en praktisch te helpen met voedsel, kleding en en aandacht/liefde zonder oordeel.

### Gastheren en gastvrouwen weekend

Hou je van een uitdaging, ben je een 'mensenmens' en wil je er graag voor je een ander zijn? Bijvoorbeeld door koffie te schenken en soep te maken?

Maar bied je ook graag een luisterend oor of hou je ervan om even te spelletje te spelen? Dan zijn we naar u, naar jou op zoek!

Samen met je team ben je eens in de drie weken aan de beurt en werk je op óf zaterdag óf zondag.

### Vrijwilligers in de huishouding

Elke maandagochtend maken de teams van de huishouding ons Aanloophuis weer spik en span, zodat we in een schoon huis onze gasten kunnen ontvangen. Wil je iets bijdragen aan het Aanloophuis op een praktische manier? Sluit je dan aan bij onze huishoudelijke teams.

Je bent 1x in de 5 weken aan de beurt.

Heb je interesse of wil je eens een verkennend gesprek?

Dat kan! Neem contact op met **Harmke Lagerwaard**  
[coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl](mailto:coordinator@aanloophuisleeuwarden.nl) of via **06 82 29 63 93**

[Kijk ook eens www.aanloophuisleeuwarden.nl](http://www.aanloophuisleeuwarden.nl)  
[of zoek ons op op facebook](#)

*...want alles wat je voor deze ander hebt gedaan, deed je voor Mij*